

Insänt av
Marianne Andersson,
Gäst på resan 11/2 2011

När tidvattnet drar sig tillbaka på Laem Mae Phim Beach

blir den långa stranden bredare och bredare
då uppstår ny aktivitet
en armé av strandkrabbor rusar fram och tillbaka
lämnar vackra stjärnmönster i den hårt packade sanden
flyr ner i små runda hål när vi närmar oss
kommer upp igen bärande på små sandkulor

en våg sköljer upp hela stim av små snäckor på stranden
trekantiga i vackra färger vi kallar dem hajtänder
innan vi hinner blinka har de grävt ner sig i sanden
barnen på stranden vet var de skall leta
gräver fram snäckorna och samlar i burkar
modern i sitt strandkök lagar till en kryddig rätt
blandar med nudlar, serverar frukost till hela familjen
i strandkanten leker en liten pojke i nytvättade kläder

tidigt på morgonen har familjen städat sin strandremsa
sopat och sorterat mängder av skräp, saker av plast
som tidvattnet har sköljt in mot land
ett outtröttligt miljövårdsarbete varje morgon

fiskebåtarna står ännu uppdragna på stranden
med mjärddar tillverkade av bambu
kamouflerade med palmblad för att locka krabborna i fällan

nu är det mycket folk på stranden ingen bär baddräkt
alla badar med kläderna på
i jeans och strukna skjortor dejtar ungdomar
sittande en bit ifrån varandra i vattnet
i supermarket kan man köpa solskydd som garanterar vit hud
vit man vill bli svart, svart man vill bli vit

några pojkar sparkar fotboll
barfota dribblar de skickligt en taggig kokosnöt
pojkar och flickor övar sig att skriva kärleksord i sanden
med en lång stör skriver de Love med västerländska bokstäver

en städpatrull i skallgångsuppställning
drar fram i flera led över stranden
med räfsor och svarta plastsäckar
befriar de stranden från de andra lämnat efter sig

när solen gått ner och bara månen lyser upp stranden
syns fiskebåtarna ligga på rad en bit ut från land
med starkt lysande lanternor i orange och grönt
det skarpa vita ljuset lockar till sig bläckfisken
när båten åter närmar sig land möter familjen
tar emot fångsten, drar upp båten på land undan tidvattnets krafter

ungdomar träffas i små grupper och leker på stranden
de varma vindarna och havets mjuka rytmiska toner gör oss avspända
vi fortsätter lyckliga vår vandring